

SAMSUN - CANİK
100. YIL İLKOKULU
ANILARLA ÖĞRETMENİN DÜNYASI

*Sözler hayallerle yetişir,
Yaşanmışlıklarla olgunlaşır,
Dizelerle hasat olur.*

Hakan ŞAROĞLU'nun
organizasyonunda

Murat AKSOY'un
editörlüğünde

sımsıcak okul anılarıyla
SAMSUN - CANİK
100. Yıl İlkokulu Öğretmenleri
bu eserde
bir araya geldi.

SAMSUN - CANİK
100. YIL İLKOKULU
ANILARLA ÖĞRETMENİN DÜNYASI

YAZARLARIMIZ

Abdul Talip ÇAM, Arif UÇARLI, Celal AKKANET, Esmâ YILMAZ, Faruk KURT, Fatma DİNÇLER, Fatma ÖZLÜ, Gülay ALPULLU, Gülcan ÇANKAYA, Gülten İNAN, Hakan ŞAROĞLU, İlkay Banu TAMİN, İlnur SARAÇ, Nemide BULAM, Nuran ÇAM, Okan KÖSEOĞLU, Sait GÜMÜŞOĞLU, Semra UYSAL, Sibel AKDENİZ, Sibel TOKGÖZ, Ümit YENİ, Yusuf Kemal COŞGUN,

Kapak Tasarım

Hakan ŞAROĞLU
Murat AKSOY

Eser İnceleme

Nuran ÇAM

Editör

Hakan ŞAROĞLU
Murat AKSOY

ISBN

978-625-94769-9-5

Yayınevi

Ak Oruçoğlu Yayınları Kitap Basım, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri
Büyük Sanayi Cad., Elif Sok., No 7/197, İskitler,
Altındağ/ANKARA +905326220774
www.akorucoglu.com

- * Kitapta yer alan yazı ve şiirlerin sorumluluğu yazarına aittir.
- * Kaynak gösterilmeden yazı ve şiirlerin paylaşılması yasaktır.
- * Her bir yazarımız elindeki kitapların tüm haklarına sahiptir.
- * Tüm eserlerin telif hakkı yazarına aittir.
- * Yayınevi, eserlerin telifini, yazarların yazılı izni olmadan sahiplenemez.

İÇİNDEKİLER

Takdim	4
Abdul Talip ÇAM (ORDU)	5
Arif UÇARLI (SAMSUN)	6
Celal AKKANET (SAMSUN)	7
Esmâ YILMAZ (SİVAS)	8
Faruk KURT (SAMSUN)	10
Fatma DİNÇLER (TRABZON)	12
Fatma ÖZLÜ (SAMSUN)	13
Gülây ALPULLU (SAMSUN)	15
Gülcan ÇANKAYA (SAMSUN)	17
Gülâden İNAN (SAMSUN)	20
Hakan ŞAROĞLU (SAMSUN)	21
İlkay Banu TAMİN (ANKARA)	22
İlknur SARAÇ (SAMSUN)	24
Nemide BULAM (ORDU)	26
Nuran ÇAM (SAMSUN)	29
Okan KÖSEOĞLU (SAMSUN)	32
Sait GÜMÜŞOĞLU (SAMSUN)	36
Semra UYSAL (SAMSUN)	37
Sibel AKDENİZ (KDZ.EREĞLİ)	39
Sibel TOKGÖZ (SAMSUN)	41
Ümit YENİ (ADANA)	43
Yusuf Kemal COŞGUN (SAMSUN)	47



TAKDİM

Değerli Okuyucular,

İki yılı aşan bir sürecin ardından, eğitim dünyasına gönül vermiş okul öğretmenlerimizden oluşan yazar kadromuzla sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Eğitimde önemli olan yaparak yaşayarak öğrenmenin değerini her daim vurgularız. Bu kitabımızda da bizim yaşadıklarımızı bulacaksınız. Okuduğunuzda belki güleceksiniz, düşüneceksiniz, "Vay be, bunlar da mı yaşandı?" diyeceksiniz. Ancak bilin ki, içimizde öyle yaşanmışlıklar var ki kaleme alamadıklarımız kadar duygu yüklü anılar barındırıyor.

Okul, sadece öğretmen ve öğrencinin bulunduğu bir yapı değil, toplumu da içine alan, etkileyen ve etkilenen bir kurumdur. Kitabımızda, okulumuzun değerli öğretmenlerinin meslek yaşamları boyunca biriktirdikleri ilginç anılarını, kaleme döktükleri yazılarını ve şiirlerini bulacaksınız.

Kitabımızın hazırlanması sürecinde her zaman yanımızda olan sevgili eşim Meltem Banu ŞAROĞLU'na ve çocuklarım Aral Kağan ve Ataberk'e, kitabımızın bu aşamaya gelmesinde büyük emekleri olan değerli öğretmen arkadaşlarım Nuran ve A. Talip ÇAM'a, yazılarıyla anı kitabımızın ortaya çıkmasını sağlayan kıymetli eğitimci yazar arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Hakan ŞAROĞLU
100. Yıl İlkokulu Müdürü



SEVDA

Öğretmenliğe başladığım ilk yıl, köy bilmezken köy bilmek, Perşembe Pazarı'nı bilmezken Perşembe Pazarı'nı bilmek yeni bir deneyimdi. Köyde ilk tanıştığım kişi İbrahim Hoca'ydı. İbrahim Hoca yedi yıllık öğretmendi. Bana çok yardımcı oldu. Allah biliyor, yedi yıllık öğretmen olduğumu duyduğumda bana bu süre çok uzun gelmişti.

Müfettişlerin geldiği gün benim için çok farklı bir gündü. Çünkü ne olacağını ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sınıfım hatta okulum tek bir odaydı. Tabii ki birleştirilmiş sınıf. Üst katta ise lojman bulunuyordu. Müfettişlerle ilgili tek tük bilgim aşağıdaki köyde görev yapan İbrahim Hoca'nın anlattıklarından ibaretti. O gün okulun önünde duran arabadan iki müfettiş indi. Hoş, o zamana kadar her gelen arabanın müfettişlere ait olduğunu düşündüğüm için çok da ciddiye almıyordum ama bu sefer gerçekten gelmişlerdi. Müfettişlerden biri müdür yetkili öğretmen teftişi yaparken, diğeri de sınıfı teftiş ediyor, ben de her ikisi arasında gidip geliyordum.

Müfettiş 4 ve 5. sınıf öğrencilerime “Ova nedir,” diye sordu. Yeni işlediğimiz konu olmasına rağmen çocuklardan ses çıkmıyordu. İçimden zaten üç kişisiniz, nasıl bilemezsiniz, diye geçiriyordum. O sırada 2. sınıf öğrencilerimden Sevda parmak kaldırdı. Müfettiş “Ne oldu kızım,” diye sorunca, Sevda “Ben biliyorum” dedi ve soruyu cevapladı. Müfettiş “Kızım, sen bunu nereden öğrendin?” diye sorunca, “Öğretmenimiz onlara anlatırken öğrendim.” dedi. Çok mutlu olmuşum. Öğretmek, öğrenmelerini izlemek, görmek çok güzel bir şey.

İyi ki öğretmenim.

Abdul Talip ÇAM



OKUYACAK ÇOCUK

Yıl 2001, meslekteki ilk yıllarımdı. Lâdik, Atatürk İlköğretim Okuluna görevlendirildim. 1. sınıfları okutuyorum. Sınıflar 45 kişilik. Çok zeki öğrenciler de vardı. İlker Yasin Durmaz diye bir öğrencim var. Çok zeki, babası imamlık yapıyor.

Kasım ayının sonlarına doğru okuma-yazma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken okulumuz öğretmenlerinden bir arkadaşımız aynı zamanda imamın da arkadaşı öğrencimin evine misafirlîğe gidiyor.

Tabii, konuşmalar, sohbet muhabbet derken konu derslere, okuma yazmaya geliyor. Âdettendir misali benim öğrenciyi zorlamak istiyorlar. Öğretmen arkadaşım,

"Senin öğretmenini tanıyorum" deyince, bizimki hazır cevap "Tamam, öyleyse öğretmeninim soyadını söyle" diyor. Bizim arkadaş ertesi gün,

"O anda babası ile birbirimize bakakaldık. Hocam, soyadın aklıma gelmedi. Çok mahcup oldum," diyerek öğretmenler odasında anlattı.

Zekasıyla gurur duyduğum öğrencim şimdi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında doktorasına devam ediyor

Arif UÇARLI