

YEŐİL LEVHALAR

Hatice KAYRAN

Yeşil Levhalar

Hatice Kayran

Kapak Tasarımı

Esmâ Nur Ayşe Çelik Başak

Mizanpaj

Dr. Enes Başak

Editör

Esmâ Nur Ayşe Çelik Başak

ISBN

978-605-184-328-5

1. Basım, Haziran 2021

SAGE Yayınları

Baskı ve Cilt:

SAGE YAYINCILIK VE MATBAACILIK

Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı Kat: 2

No: 7/101-102-103

İskitler/Ankara

Tel.: 0312 314 00 02/05

bilgi@bizimdijital.com

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Kitap okumaya ve kitapları sevmeye biraz geç başladım diye düşünüyorum. Ortaokuldan sonra okuduğum bir romanla kitap serüvenim başladı. Kitap okumanın tadına, hazzına erebildiğimizde artık onun yerini başka bir şey dolduramaz. İnsanın, insan olabilecek erdemlere sahip olabilmesini sağlıyor. Zaten okumanın kişiye kazandırdığı güzellikler adına bir sürü çalışmalar yapılmış, makale ve yazılarla da bu güzellikler ispatlanmıştır. Şimdi diyebilirsiniz ki; “Herkes kitap okumak zorunda mı? Veya herkesin kitap okumayı sevmesi gerekiyor mu?”

İlk önce, “Herkes kitap okumak zorunda mı” sorusunu ele alalım. İnsan, dünyaya geliş gayesini, varlığının mahiyetini, en önemlisi kendini bilip tanınması adına okuması lazım. Okuması lazım ki, Sahibini, Yaratanını tanınsın. Okumak bu kadar önemli olmasaydı Rabbimiz 6236 ayetinden ilkinin “İkra” seçmezdi. Bunun yanında, bu emri iki defa zikretmesi de öyle geliş güzel bir durum değildir. Zaten bunların bilincinde, farkında olan birinin kitap okumayı sevmemesi imkânsız gibi bir şey...

Okuyalım sevgili dostlar, nefsimizi hakkı batıldan ayırana kadar okuyalım.

Okuyalım ki erdemli insanlar olalım.

Okuyalım ki dünya ve ahretimizi kandillerle donatıp aydınlatalım.

Şunu asla unutmayalım okuduğumuz hiçbir kitap veya yazı boşa gitmez. Okuduğumuz an ister anlayalım, ister anlamayalım muhakkak bize bir şeyler kazandıracaktır. Şu kıssa kulağımıza küpe olsun:

Bir defasında hocama dedim ki: "Bir kitap okudum ama zihnimde kitaptan hiçbir şey kalmadı."

Bana bir hurma uzattı ve dedi ki: "Bunu ağzında çiğneyip ye."

Yedikten sonra sordu:

"Şimdi sen büyüdüün mü? :

"Hayır", dedim.

Dedi ki: "Büyümedin ama o hurma vücuduna dağıldı; et oldu, kemik oldu, sinir oldu, deri oldu, tırnak oldu, hücre oldu..."

Anladım ki, okuduğum kitap da böyle dağılıyor:

Bir kısmı kelime dağarcığımı zenginleştiriyor. Bir kısmı bilgi ve irfanını artırıyor, bir kısmı ahlakımı güzelleştiriyor, bir kısmı yazı ve konuşmada üslubuna incelik katıyor, bir kısmı hayata farklı bakmanı sağlıyor, bir kısmı içindeki sevgi merhameti arttırıyor, bir kısmı özgüvenini arttırıyor, düşünmeni, sorgulamayı tetikliyor, olaylar karşısında nasıl davranman gerektiğini öğretiyor... Her ne kadar kişi bunların farkında olmasa da...

Biz de kitap okumaya böyle bakmalıyız. Kitap okumak bir şeye yaramaz, doğru, çünkü kitap okumak çok şeye yarar.

Gelgelelim bizim kitap içeriğine, kimine göre basit, kimine göre bir derleme gibi bir şey, kimine göre kitapların sayfalarına yazık...

Ama bana göre çok değerli üstatlarla ve hayatlarımıza dokunacak onların değerli kitaplarıyla tanışmaktır.

O eşsiz üsluplarıyla bana kattıkları, kendimi bulmama, bir amacım olduğuna, başıboş olmadığımı ve bu şekilde değerli kitaplarıyla,

kalemleriyle beni yetiştirmeleri onlara hep bir vefa borcumun olduğunu düşündürmüştür. Onun için de: “yolun ustalarına vefa göstermek yola hürmetin bir gereğidir” sözü bu kitabı yazmama en büyük etken olmuştur.

Okuduğum kitaplardan en fazla üç söz aldım. Hem o sözler üzerinden biraz tefekkür edelim, sonra da o değerli kitapları mutlaka alıp okuyalım.

Bu kitabımı hem değerli üstatlarımızdan dökülen birer inci tanelerini toplamak olarak düşünebilirsiniz.

Hem bir kitap tanıtmaya.

Hem de yazar tanıtmaya.

Mevlana: “Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değil aya bakmak lazım” diyor ya işte benim amacım tam da bu. Bu kitabımın işaret ettiği yöne yönünüzü çevirip bir de o açıdan dünyaya bakmanızı sağlamak. Bir de buradan insanlığı temaşa etmek.

Her sayfaya bir iki adet inci tanesi aldım ki, sayfanın boş tarafı siz değerli okuyucularıma kalsın. O değerli sözlerden sonra, değerli cümlelerinizle sayfanın geri kalanını siz doldurun. O sözün size neler kattığını düşünüp aklınıza gelenleri yazın.

Her sayfada bir inci tanesi, bir kitap ve bir yazarla tanıştıracığım sizleri, inşaAllah sizler de tanıştığınıza memnun kalırsınız.

Bütün kitaplardan önce en büyük kitaptan, Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle başlamak istedim. İnancınız ne olursa olsun, ister ateist, ister deist, ister başka bir inanca mensup olun, ön yargısız bir şekilde bir kere Kur’an-ı Kerim mealini veya tefsirini okuyun. Bir sonraki güzel inci tanesi Riyazus Salihin’den. Mutlaka mealden sonra bir Riyazus Salihin okuyun ki peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) kimdi? Nasıl bir yaşantısı vardı? Topluma bakışı nasıldı? Bu sorulara cevap bularak O’nu tanımış olursunuz. Sonrasında birbirinden değerli yazarlarımızın kitaplarını sırasıyla okuyun. Tüm bunları okuduktan

sonra bakın bakalım kendinize, bu kitapların sizlere neler kattığına. Sizleri nasıl kaliteli bir insan yaptığını göreceksiniz.

Bu kitap size tamamıyla bir kitap okuma listesi sunuyor.

Okuyalım ki okumamız bizi bilinçlendirsın.

Okumamız bizi bilgilendirsın.

Okumamız bizi erdemli ve kaliteli bir insan haline getirsin.

Okuyacağınız bu kitaplar sizin iç dünyanızı aydınlatıp sizi siz yapan değerlerinizin farkında olup özünüze döndürsün. Sizi dert sahibi eylesin.