

Nazım'ın Bozukları

HAKAN COŐKUN

-ŐİİR-

Nazım'ın Bozukları

Hakan COŞKUN

Kapak Tasarımı

Fatih KIRMIZIGÖZ

Mizanpaj

Enes BAŞAK

1. Basım, Aralık 2018

SAGE Yayınları

Baskı ve Cilt:

SAGE YAYINCILIK VE MATBAACILIK

Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı Kat: 2

No: 7/101-102-103

İskitler/Ankara

Tel.: 0312 314 00 02/05

bilgi@bizimdijital.com

İçindekiler

<i>Derya</i>	7
<i>Nazım 'ın Bozukları</i>	9
<i>Dan Dan Dan</i>	11
<i>Çıplaklığıyla Olay Bu</i>	12
<i>Basit</i>	15
<i>Gökyüzünde Bir Ev</i>	16
<i>Ölü İstanbul</i>	17
<i>Döllenmeyesiceler</i>	19
<i>Engelli Kartı</i>	20
<i>AVM Devri</i>	22
<i>Yarınlarını Sattığımız Çocuklar</i>	23
<i>Eski Çaylar</i>	25
<i>Fazlasında</i>	26
<i>Bilinmeyen Tuvalet</i>	27
<i>Son Sözüm</i>	29
<i>Bu Sabah Başka</i>	30
<i>Kereste Dünyası</i>	32
<i>Gönül</i>	33
<i>İnsanlığın Kızı</i>	34
<i>Git</i>	35
<i>Zemzem Suyu</i>	37
<i>Pervane</i>	38
<i>Kanlı Dünya</i>	40
<i>Zehirledin Yılanı</i>	41
<i>Dört Büyük Kitap</i>	42
<i>Saçmalıklar Ülkesi</i>	43
<i>Piknik Sepeti</i>	44
<i>Saf Kalemim</i>	46
<i>Midyeci Kâbusu</i>	47

<i>Rengârenk Karanlık</i>	48
<i>Ellerin Diyorum Nasıllar</i>	49
<i>Kokun</i>	51
<i>Medrese</i>	52
<i>Gitmeden</i>	54
<i>Gıybet</i>	55
<i>Sorun Bakalım Ölmüş mü?</i>	57
<i>Âşığın Matematiği</i>	58
<i>Yoldaş</i>	59
<i>Anı Yaşa Ölümü Unutma</i>	61
<i>Kâğıt Bey</i>	67
<i>Savaş</i>	68
<i>İstanbul</i>	69
<i>5NİK</i>	70
<i>Şahkulu Bostan Sokağın Sahipleri</i>	71
<i>Yılbaşı</i>	72
<i>Galata'nın Yokuşu</i>	73
<i>Çapari</i>	74
<i>Esenler Belediye Başkanı</i>	75
<i>Bizim Mahalle</i>	76
<i>Seyyarız</i>	79
<i>Biz Seniz</i>	80
<i>Nasıl Oralar</i>	82
<i>Sokak Lambası</i>	83
<i>Sen</i>	85
<i>Köylü Kızı</i>	86
<i>Kalkın Cumhuriyet İçin</i>	87
<i>Bir Günüm İçin Bir Tel</i>	89
<i>Sözlük</i>	90
<i>Mektup</i>	91

Derya

Galata dayım
 Sırtımda çantam ellerimde poşet ve içinde simit
 Deryayı bekliyorum
 16;15 de güneş doğacak
 Geç kalmayacak biliyorum
 Tatlı bir rüzgâr esip güneş eşsizleşti
 Derya Karaköy köprüsünde belirginleşti
 Bir ışıltı gözlerime yerleşti
 Üstüme sinen simit kokusu
 Köylünün ellerine işleyen toprak kokusu gibiydi
 Oysa Yaklaştıkça gül bahçesi kokuyordu galata
 Gözlerinde kedi uykusuzluğu
 Burnunda yoğun kırmızılık
 Utangaç palyaçoları anımsatan birinin

Vapur sesleri kulağımı çınlatıyor
 Bu bizim için gelen sefer sanırım
 Karaköy e doğru yaklaşıyor
 Simit - ayranla vapura biniyoruz
 Koşup en güzel yeri seçiyorum
 Sağ elimde Derya sol elimde simitler
 Cennete giden son vapura binmişiz gibi
 Yaşlı bir martı uçuyor gökyüzünde
 Vapur ben ve Derya'nın üstünde
 Sanki bana inat uçuyor Muş gibi
 “ Siz farklı dünyaların insanlarsınız “ diyor
 Yukarıda konuşan martı yanımda derya

Derya ya nasıl anlatayım konuşan martıyı
Ki sarı saçlı Kelebeği bile anlatamazken
Birden “martılar konuşur bilir misin?”
Derya “sen bugünlerde iyi misin?”
Dedi

Hemen simidime sarıldım
Süngüsüne sarılan asker gibi
Martı gitsin diye simit atıyorum
Simidi havada kaptıkça Derya gülüyor
Derya güldükçe martıya aşık oluyorum
Aç olan ben martı doyuruyorum
Rüzgâr martıyı ve Derya'nın saçlarını savurdu
Giden martıya sözüm yok
Ama dağılan sarı saçlara üzüldüm
Kendi ellerimle toplamak hayalim,
Tel tel eski yerine koymak
Ve elimi yukardan aşağıya savurmak
Derya acıktığını belirtti
Bütün simitler martıya gitti
İyi ki de gitti
Aç olan martı şimdi soda içmeye gitti
Cepte para da bitti
Olsun.
Deryaya bir martı tebessüm ettirdi

Nazım'ın Bozukları

Sen fazlaydın bana
Ben ise sevdamin davasında
Çok üzdüm kendimi

Keşke tek sıkıntı kendimi ufak hissetmem olmasaydı
Memleketim için yok yere atılırken zindana
Bir Pazar sabahı güneşe çıkarsalardı beni

Tutsaydı bacağımın siyatik ağrısı
Fanila bir don almaya gitseydin keşke
Eminim ziyaret saati geçse de gelmezsin
Kalabalık sırayı bekletir sana
Artan bozuk para üstün

Beni düşünmek mi güzel şey
Düşünürken mırıldandığın da çok olmuştur şarkılarımızı
Ben artık seni dinlemek değil
Sıla konserinde saf tutmak isterim

Sonunda geldin
Hoş geldin
Seninle yürümek iyi gelirdi bana.
Yürüyelim diyeceğim ama
Gideceğim yol yol mu dur

Hiç hoş değil bu gelişlerin
Bana gelirken kokuşmuş ayakların
Yıllanmış şarap gibi
Yıkamak istemezdim böylesine kuş ölüsünü

O mavi gözlü kadının evinde yaşayan bir devdi
Karşılığında günlerce yemek verdi
Bahçesinde ebruli çiçeklerini sularken
Aşkından uzatmayı bile çok bildi

Nazımı hatırlar gibiyim
Özledim seni
Can verdiğin gibi mezarında ki çiçeğe
Gel aydınlat bizi

Her şey güzel olacak
Deniz ve gökyüzü sokaklar da sevişirken
Gökkuşağı rengârenk değil
Tek renk kalacak
Mavi
Masmavi